



BAPTISTENGEMEENTE  
**De Verbinding**

**Jaarplan 2022-2023**

## INHOUD

1. DE RAAD .....	3
2. TAAKVELD BEHEER & ONDERHOUD.....	4
3. TAAKVELD BIDDEN .....	4
4. TAAKVELD DIACONIE.....	5
5. TAAKVELD GROEIEN EN BLOEIEN.....	5
6. JEUGDWERK EN JONGVOLWASSENEN.....	6
7. TAAKVELD KINDERWERK.....	8
8. TAAKVELD MISSIE LOKAAL.....	9
9. TAAKVELD MISSIE MONDIAAL .....	9
10. TAAKVELD PASTORAAT.....	10
11. TAAKVELD SENIOREN .....	11
12. TAAKVELD VIERINGEN.....	11

# 1. DE RAAD

*Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen*  
Efeze 3:20-21

Een gemeente is iets anders dan alleen een groep mensen. Mensen met allerlei gaven en talenten, maar ook met gebreken en zwaktes. Of juist met plannen en ideeën, bezwaren en angsten. Een gemeente zijn we omdat we samen onze Heer belijden en het van Hem verwachten.

En zo gaat dat ook met ons jaarplan voor het komende seizoen 2022-2023. We weten niet wat er exact voor ons ligt in het komende seizoen. We hopen en verwachten een nieuwe voorganger te vinden, we zien uit naar samenkomsten met bijzondere momenten waarin we Gods Geest mogen ervaren.

Wat we zeker weten is dat wij een God hebben die 'bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken'. Dat is de basis voor onze hoop en ons vertrouwen!

En voor het werk in de gemeente gebruikt Hij ons allemaal. Dat geldt voor iedereen! Het staat zo mooi in Efeze dat Hij bij machte is om te doen boven wat wij bidden of denken 'overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is'.

Het thema voor het komende jaar is 'Kracht'. Niet onze eigen kracht, maar Gods kracht. Gods kracht zie je terug in heel veel aspecten van het gemeentelven: de kracht van gebed (taakveld Bidden), de kracht van Gods Woord (Taakvelden Vieringen, Groeien en Bloeien, Kinder- en Jeugdwerk, en ons missionaire werk) en de kracht van Zijn liefde (Diaconie, Pastoraat, Jongvolwassenen, Senioren, en Beheer & onderhoud).

Door de kracht van de Here Jezus komen we in een aanbidde levenshouding. Vanuit Zijn kracht mogen we in en buiten de gemeente dienen.

Als raad willen we ons het komende jaar richten op een aantal zaken, te weten:

- Langlopende thema's en ethische dilemma's
  - echtscheiding & hertrouwen
  - statuten en richtlijnen
  - de rol van de vrouw

Voor al deze thema's geldt dat er nu goede teams bezig zijn om gemeentegesprekken voor te bereiden, zodat we het inhoudelijke gesprek in de gemeente kunnen voeren.

- Gemeenteopbouw
  - het versterken van de onderlinge betrokkenheid en enthousiasme
  - het opnieuw uitwerken van de visie
  - samenwerking met de taakveldleiders en het bezetten van vacatures

Op de verschillende onderdelen hebben taakveldleiders hun plannen gemaakt – vaak samen met hun teams. Als raad willen we hen ondersteunen in de realisatie ervan.

*De raad: Maarten van den Heuvel, John van Manen, Quint van der Meer, Theo Ploeg (penningmeester), Eugene Poppe (voorzitter a.i.), Marco van de Weerd en Pieter Zwart (secretaris)*

## 2. TAAKVELD BEHEER & ONDERHOUD

Het taakveld Beheer en onderhoud draagt zorg voor het onderhoud van ons gebouw (incl. inventaris, catering, schoonmaak etc.) zodat het gebouw en het gebruik ervan dienstbaar zijn aan de gewenste identiteit van de gemeente. Licht en geluid vallen nu onder verantwoordelijkheid van de raad.

Het taakveld houdt zich bezig met het coördineren, het beschikbaar stellen van ruimtes ten behoeve van eigen activiteiten en van de verhuur aan derden (binnen de richtlijnen die daarvoor zijn opgesteld). Daarbij probeert zij -waar mogelijk- inkomsten te genereren voor de gemeente en het taakveld in het bijzonder.

Een goed beheer en exploitatie van ons prachtige gebouw draagt bij aan verbinden, ontmoeten en samenwerken en boven al aan het loven en prijzen van de Heer.

Om bij te dragen aan het visiedocument van de gemeente hanteren we de volgende uitgangspunten:

- **Dienstbaarheid:** de gebruikers moeten zich thuis voelen (identiteit)
- **Kwaliteit:** rustige en fijne sfeer met goedlopende organisatie;
- **Betaalbaarheid:** gebouw en ruimten moeten voor de doelgroepen betaalbaar zijn;
- **Geestelijke reinheid:** het scheppen van een geestelijke sfeer, waardoor Gods Geest kan werken.
- **Rentmeesterschap:** zorgdragen voor een zorgvuldig en verantwoord gebruik.

*John Nijland, taakveldleider*

## 3. TAAKVELD BIDDEN

“We zijn geneigd om gebed in te zetten als laatste redmiddel, maar God wil dat het onze eerste hulplijn is. We bidden als er niets anders is wat we kunnen doen, maar God wil dat we bidden voordat we sowieso iets doen.” (Oswald Chambers)

Jezus maakte in Zijn leven hier op aarde altijd tijd voor gebed, ook al was het midden in de nacht. Wij willen hem hierin volgen en elkaar aanvuren om meer tijd, aandacht en leiding van de heilige Geest te zoeken. Als taakveld Bidden wij het komend seizoen bouwen aan bewustwording van de noodzaak van bidden. Dat doen wij door gelegenheden te creëren om mensen hun gebedsleven nieuw leven in te laten blazen, door toerusting en bemoediging te geven en door praktisch onderwijs te bieden.

Komend jaar willen we vooral bestaande initiatieven verder ontwikkelen:

- praktisch vormgeven van gebed in de dienst;
- gebedsondersteuning door gebedsteam tijdens en rondom de dienst;
- gebedsbijeenkomsten, zoals de bidstond en de aanbidding & gebedsavonden;
- gebedsonderwerpen verzamelen en delen;
- verdieping in de Stille Week;
- kinderen meer betrekken bij gebed (in samenwerking met kinderwerk);
- week van gebed (interkerkelijk).

Het is ons verlangen dat als we biddend samenzijn, we ons openstellen voor de Heilige Geest en onze levens veranderd zullen worden. We kunnen als taakveld heel veel aanbieden, maar het is ons verlangen dat wij samen als gemeente in Gods kracht verder kunnen groeien.

*Paul Nagtegaal, taakveldleider*

## 4. TAAKVELD DIACONIE

Namens de gemeente draagt de diaconie zorg voor het geven van ondersteuning in financiële, materiële of dienstbare zin aan leden, vrienden en vaste gasten die dat nodig hebben en aan (christelijke) hulpverlenende organisaties.

De diaconie onderzoekt de behoeften en noden en zal trachten hierin een helpende rol te bieden, of fungeert als bemiddelaar/verbinder (zowel met hulp van binnen als buiten de gemeente) om deze zaken te regelen. Zo verbinden we de hulpvrager met de hulpbieder. We staan klaar voor anderen en laten mensen niet alleen staan. Vaak zijn de vragen acuut, is er sprake van nood en moet er snel gehandeld worden. Wij zullen er dan zijn en maken op korte termijn tijd vrij om hulpbehoevenden te helpen naar behoefte en noodzaak.

*Gerald van Dijk, taakveldleider*

## 5. TAAKVELD GROEIEN EN BLOEIEN

Groeien willen we en moeten we allemaal, zowel door kennis te vermeerderen als door te leren om de kennis toe te passen in ons dagelijkse leven. Bloeien doen we als wandelen op de weg die de Bijbel ons leert en daarmee tot ons doel komen. Het bloeien is de vrucht die God geeft. Verbinden, ontmoeten en samenwerken zijn daarbij kernbegrippen.

Het taakveld stelt zich als doel de gemeente mogelijkheden, middelen en gelegenheden aan te reiken om te groeien, zoals het organiseren en ondersteunen van kringen, en het aanbieden van trainingen, cursussen en studies in het leerhuis.

### **Kringen**

De kringen zijn meer dan ooit een belangrijke pijler voor de onderlinge verbinding in onze gemeente. Voor wie de zondagse samenkomsten groot en onpersoonlijk vindt, is de kring een prettige en veilige plaats om in contact te hebben met de broeders en zusters. Voor wie niet in de dienst kan of wil komen, vormt de kring een alternatief 'in het klein'. Komend jaar willen we voortbouwen op de basis van de 24 kringen van het afgelopen seizoen:

- de kring is de plek waar gemeenteleden met elkaar kunnen spreken over wat hen persoonlijk en geestelijk bezighoudt. Kringleden kunnen elkaar hier aansporen en bemoedigen. Elkaars naaste zijn, kan binnen de veilige kring plaatsvinden. De kringleider kan eventueel samen met het Pastoraat tot steun zijn. We proberen zoveel mogelijk leden, vrienden en vaste gasten aansluiting te laten vinden bij een passende kring.
- Het samen lezen en bestuderen van de Bijbel wordt gestimuleerd door het aanbieden van bijbelstudiemateriaal. Kringen hebben een grote mate van vrijheid qua vorm en invulling van de kringavond. Het aansluiten bij gemeente brede thema's wordt gestimuleerd.
- De kring is een plaats om het gesprek te voeren over gemeente-zijn. Incidenteel kan bijvoorbeeld het bespreken van actuele ontwikkelingen in de gemeente heel goed plaatsvinden in de kringen, waar men zich vrijer voelt om zich uit te spreken en ideeën met elkaar te delen.
- We willen de verbinding tussen kringen en leerhuis verbeteren. Bijvoorbeeld door in het leerhuis een verdieping te bieden van het bijbelstudiemateriaal van de kringen, door kringen te stimuleren als groep deel te nemen aan een leeravond of gebedsbijeenkomst, of daar zelfs een actieve rol in op te nemen.
- We gaan de communicatie naar de kringen verbeteren. We streven er vanuit het taakveld naar om alle kringen een keer te bezoeken, om te horen en zien hoe het gaat en ervaringen te kunnen delen.

## Leerhuis

Hiervoor wordt op Gods Woord gestoelde toerusting aangeboden die aansluit bij de behoefte in de gemeente en de reële behoefte in deze tijd. Dat willen we doen via een uitgekiend en in elkaar grijpend programma dat aansluit bij verschillende doelgroepen (zoals geestelijk leiders, sprekers, pastorale medewerkers, enz.) en verschillen in volwassenheid in geloof. In de plannen staan de volgende leerhuizen:

- **Introductie in onze gemeente.** Degenen die nieuw zijn in de gemeente worden wegwijs gemaakt.
- **Samen Beter Bouwen.** Ontdekken wat onze gaven en talenten zijn om te kunnen inzetten in Gods koninkrijk.
- **De fundamenten van ons geloof.** Wat geloven wij nu eigenlijk en hoe denken we dit te weten vanuit de Bijbel?
- **De Bijbel.** Over hoe de Bijbel is opgebouwd en tot ons kwam.
- **Verdiepende Bijbelstudies met Piet Passchier.** Een verrassende en diepgaande blik op Bijbelboeken.
- **Liefde en respect.** Dé APK voor je huwelijk.
- **Cleansing stream.** Wie ben ik en hoe sta ik in de vrijheid van Christus?
- **Alpha, Alpha Youth en Alpha Student.** Kennismaking met Jezus en gesprekken hierover.
- **JAM leerhuis.** Wat geloven je ouders en andere mensen in de gemeente nu eigenlijk, en is dat ook voor jou?
- **Seksualiteit.** Wat zegt Jezus en de Bijbel er over en hoe gaan we er mee om?
- **Gebed.** Het gebed is ons grootste wapen en diepste troost. Hoe kunnen we dat effectief gebruiken?
- **Missie of zending, dat doe je zo!** Wat je nodig hebt om missionair actief te zijn en wat onze 'Grote opdracht' is.
- **Gebedstoerusting.** Samen met anderen bidden en helpen hieruit de troost te ervaren.
- **Pastorale toerusting.** Om jou beter in staat te stellen anderen pastoraal bij te staan
- **Toekomst van de Gemeente.** Wat is de plaats van de gemeente en waar gaat deze wereld naar toe volgens de Bijbel.
- **Basiscursus (s)preken.** Een Bijbelse boodschap op een voor toehoorders boeiende manier verwoorden en brengen.
- **Bijbelverhalen interpreteren.** Meer halen uit Bijbelverhalen en deze effectief overbrengen op een gehoor.
- **Opvoeding.** Praktische handreikingen om een effectievere ouder te zijn.

Groeien is een opdracht voor iedere Christen en bloeien een gevolg daarvan. Ieder op zijn eigen plek en in dienst van onze Heer. Tot Zijn eer.

Rolf Keijzer, *taakveldleider*

## 6. JEUGDWERK EN JONGVOLWASSENEN

Er zijn veel krachten die trekken aan onze jongeren. Door onder andere de krachten van woorden, groepsdruk, sociale media kunnen tieners lamgelegd worden. Het is niet makkelijk om als christelijke tiener in deze wereld te gaan staan en te blijven staan. We willen tieners bewust maken van al deze krachten die aan ze trekken, met als doel dat ze weerbaar worden tegen de krachten van de wereld en gaan leven vanuit de enorme kracht die ze hebben ontvangen in Jezus! In de kracht van Jezus kunnen jonge geloofshelden (want dat kunnen ze zijn!) met hun woorden, daden en levenswijze het verschil maken in deze tijd. Net als bij Timotheüs mogen hun vragen, onzekerheden en angsten plaatsmaken voor de Geest van liefde, kracht en bezonnenheid.

Jeugdwerk dat draait om Jezus, moet gericht zijn op de doelen en verlangens die Jezus heeft voor zijn kerk.

*Wanneer kunnen we dus zeggen dat het jeugdwerk geslaagd is? Wanneer het jonge geloofshelden voortbrengt die zich inspannen wat belangrijk is voor Hem.*

### **Algemeen**

Jongeren zijn niet alleen de toekomst van de gemeente, ze zijn ook de gemeente van vandaag, net als alle andere gelovigen. De nadruk binnen het jeugdwerk ligt daarom op het toerusten van jongeren, in plaats van het organiseren van evenementen. We willen namelijk geen programma's leiden, we willen dat tieners en jongeren zich tot discipelen ontwikkelen. Dit willen we doen door het ontwikkelen van goede Bijbelse gewoonten. Daarbij houden we steeds rekening met twee pijlers, namelijk: verbinden en verdiepen. Deze twee pijlers gaan hand in hand. Waar een goede verbinding is, kan verdieping plaatsvinden. Waar verdieping plaatsvindt, kan verbinding blijven.

### **Opbouw**

Het jeugdwerk is in het seizoen 2022-2023 opgebouwd aan de hand van vier blokken, die samen aansluiten bij het jaarthema 'kracht'. Daarnaast zit er een logische opbouw in het blok. Er wordt gestart met een gezamenlijke startavond (12-18 jaar) waar het subthema geïntroduceerd wordt. Vervolgens zijn er in het blok clubavonden. De periode wordt afgesloten met een JAM-dienst in de ochtend. De zondagavond erop is er weer een startavond waar het volgende blok geïntroduceerd wordt, volgen er clubavonden en wordt er afgesloten met een JAM-dienst etc.

### **Club 12-15 jaar**

Bij de clubavonden voor de 12-15+ clubs maken we gebruik van de methode: Reflect. Het woord 'reflecteren' heeft twee verschillende betekenissen: (1) nadenken en (2) weerspiegelen. Om van onze jeugd af aan te kunnen leven zoals God dat van je vraagt, is het volgens Psalm 119:9-16 belangrijk dat we de woorden van God kennen en erover nadenken. We willen tieners uitdagen om zelf na te denken over wat de Bijbel zegt en wat dat betekent voor hun leven. Daarnaast zijn we bedoeld om steeds meer naar het beeld van Christus veranderd te worden door Zijn glorie te weerspiegelen. Van tieners verwachten we een commitment om deel te nemen aan het programma en een actieve houding.

### **Club 16-18 jaar**

Bij de clubavonden van de 16+ club ligt de nadruk op persoonlijke verdieping. Jongeren van deze leeftijd hebben al veel kennis opgedaan en het over bekende thema's gehad. Bij deze leeftijdsgroep ligt de kanteling tussen cognitief weten en zelf de persoonlijke stap zetten naar geestelijke groei. Er is geen vaste methode waarvan gebruik gemaakt wordt, maar wel een duidelijk jaarprogramma met onderwerpen die aansluiten bij deze leeftijd. Er wordt van jongeren uit deze clubs verwacht dat zij zelf actief bijdragen aan de opbouw en verdieping van de avonden. Leiding van de club heeft hierin een begeleidende mentorrol.

De ene jongere zal zich thuis voelen bij het jeugdwerk terwijl een andere jongere uit deze club misschien beter past bij de jongvolwassengroep. Daarom mogen jongeren uit de 18+ club kiezen waar zij zich het beste thuis voelen: in een club van het jeugdwerk of 'op eigen benen' in een kring.

### **Jongvolwassenen 19-25+ jaar**

Leven zoals God dat van je vraagt en hand-in-hand wandelen met Hem. Dat gaat misschien met vallen en opstaan, maar het jeugdwerk binnen de gemeente heeft je de basis gegeven om

*zelf* de stappen te zetten. Jongvolwassenen hebben de mogelijkheid om zich aan te sluiten bij de jongvolwassenenkring. Jongeren stromen niet automatisch door naar deze kring, zoals ze in het kinder- en jeugdwerk wel gewend waren, maar kunnen zich aansluiten bij het kringenwerk door zich hiervoor op te geven. Daarnaast hebben jongvolwassenen ook de mogelijkheid om zich aan te sluiten bij een reguliere kring. Jongeren worden in het jaar voordat zij 18 jaar worden, actief door de gemeente geïnformeerd over de kansen, mogelijkheden en verwachtingen binnen onze gemeente. Wanneer jongvolwassenen zelf ideeën hebben om kerkelijke activiteiten op te pakken, bestaat hiervoor zeker de mogelijkheid. Hierbij pakken we terug op de doelstelling binnen het jeugdwerk: het voortbrengen van jonge geloofshelden die zich willen inspannen wat belangrijk is voor Hem.

### **Jeugdleiders**

Jeugdleiders weten zich afhankelijk van Gods kracht. Zij werken in het seizoen 2022-2023 aan twee kernkwaliteiten om hun werken met tieners en jongeren te toetsen en te ontwikkelen.

- Dienstbaar leiderschap – de jeugdleider ondersteunt tieners, motiveert en begeleidt hen in hun navolging van Christus. Jezus gaf zelf leiding door te dienen. Daarin laat onze Heiland op een prachtige manier zien hoe wij leiding moeten geven aan anderen en hoe we in een team van leiders met elkaar moeten omgaan. Dat begint dat je andere jeugdleiders met vreugde uit Gods hand ontvangt. De ander heeft altijd iets wat jij niet hebt en is dus per definitie een aanvulling op jou. Ook de groep tieners mogen jeugdleiders zien als door God aan hen gegeven. Ook daardoor mogen jeugdleiders iets leren.
- Persoonlijke inschakeling – iedereen wordt ingeschakeld met zijn of haar persoonlijke gaven en talenten. Tieners hebben betekenis voor de gemeente. Ze zullen alleen geholpen moeten worden bij het ontwikkelen van hun eigen gaven. Als jongeren de gelegenheid krijgen om – op welke manier dan ook – taken op zich te nemen, ontstaat er verantwoordelijkheid en betrokkenheid bij het jeugdwerk en de gemeente.

Jeugdleiders worden vier keer per jaar getraind en toegerust in hun ontwikkeling als jeugdleider. In deze vier MeetUP's worden steeds drie lagen aangetikt: (1) de jeugdleider zelf (2) het jeugdleidersteam en (3) jongeren.

*Nathalie Ketelaar, kerkelijk werker*

## **7. TAAKVELD KINDERWERK**

Voor het seizoen 2022-2023 is als jaarthema voor de kinderkerk gekozen voor het thema 'Kracht'. Het is ons verlangen dat alle kinderen in dit seizoen ervaren hoe groot de Kracht van God is door het werk van de Heere Jezus en de Heilige Geest. Het zo ons gebed dat we dit mogen doorgeven en zo onze kinderen iets laten zien van Zijn grootheid en goedheid.

We willen dit nadere invulling geven door de volgende drie thema's:

- **De kracht van gebed:** Als team van de kinderkerk staan we biddend om de kinderen heen, en gaan we met hen actief aan het werk met het thema Kracht van gebed. God kan en wil nog steeds onze gebeden verhoren en grote dingen doen!
- **De kracht van de liefde van Jezus:** We willen als team de liefde van Jezus laten zien door ervoor de kinderen te zijn, oprechte aandacht voor ze te hebben en zo hen Hem voor te leven. We zijn als gemeente geroepen om beelddraggers van Jezus te zijn en onze kinderen hebben voorbeelden nodig die hun laten zien wat het is om Jezus te volgen, te dienen en lief te hebben.



- **De kracht van het Evangelie:** We willen als team de kinderen laten zien wat het wonder van het evangelie, de blijde boodschap van redding en verlossing betekent. We willen hen meenemen in waarom Jezus moest komen, dat we als mensen allemaal een verlosser nodig hebben. Niet alleen omdat we allemaal tekortgeschoten zijn, maar ook omdat God ons zo lief had, dat Hij het mooiste wat Hij had, Zijn eigen Zoon, aan ons wilde geven. Zo willen we de kinderen laten zien dat zij ook op jonge leeftijd al een keuze voor Jezus mogen maken en Hem mogen leren kennen als Verlosser en Heiland. Bij dit onderdeel willen we ook samen met de kinderen stilstaan bij het brengen van de blijde boodschap aan alle mensen: zending en evangelisatie. Hiervoor zijn de eerste contacten al gelegd met het taakveld Missie Mondiaal. We vinden het belangrijk dat onze kinderen hiervan het belang in zien.

#### **Concreet geven we dit gestalte door:**

- De zondagse ontmoeting met de kinderen in de kerk. Tijdens de ontmoeting gebruiken we Bijbel Basic als methode.
- Met de ouders gaan we actief aan de slag om hen mee te nemen in wat we zondags behandelen zodat zij hier doordeweeks ook thuis verder mee gaan. Daarnaast gaan we met enige regelmaat een stukje voor de weekbrief schrijven over waar we mee bezig zijn.
- Ten slotte willen we met de ouders in gesprek gaan over geloofsopvoeding en hen praktische handvatten geven voor thuis. Zodat er ook in de gezinnen verdere invulling gegeven wordt aan geloofsopvoeding en Jezus meer zichtbaar mag worden.

*Sharon van Leeuwen, taakveldleider*

## **8. TAAKVELD MISSIE LOKAAL**

Dit taakveld is vacant.

## **9. TAAKVELD MISSIE MONDIAAL**

Missie Mondiaal stelt zich als doel om binnen onze gemeente de zendingsgedachte zoals verwoord in Mattheus 28:19-20 op een duidelijke en verantwoorde manier voor het voetlicht te brengen. Dit geldt niet alleen voor de volwassenen, maar ook de jeugd en kinderen.

Gezien de veranderende visie op zending in deze moderne tijd zal Missie Mondiaal een voorstel doen het huidige zendingsbeleidsplan te herijken waarbij het accent meer komt te liggen op samenwerking met CAMA Zending en partnerships met buitenlandse kerken cq organisaties.

In 2019 is er een stap gezet in deze richting met goede verbinding door middel van verdiepte contacten met de gemeenten in Van (Turkije), Mafraq (Jordanië) en de christelijke Jemenitische gemeenschap in Caïro (Egypte). Er zijn inmiddels mooie contacten opgebouwd en het is ons voornemen om deze verder uit te bouwen. Het komend seizoen willen wij diverse activiteiten ontplooiën om de zendingsgedachte binnen onze gemeente sterker onder de aandacht te brengen.

#### **Activiteiten voor de gemeente:**

- Organisatie van een aantal zendingszondag:
  - in oktober met de focus op bewustwording (de zondag van 3 miljard; het aantal mensen dat nog niet is bereikt met het evangelie)
  - in november met de focus op het werk van onze global workers

- in april met focus op Partnergemeenten
- Het betrekken van de Bijbelkringen bij onze global workers en partnergemeenten
- Versterken van de relaties met de verschillende Thuisfrontteams van onze global workers
- Vergroten van de zichtbaarheid van onze global workers en partnergemeenten
- Het verkennen van mogelijkheden om in samenwerking met taakveld Groeien & Bloeien leerhuisavonden over zending te organiseren.

#### **Activiteiten voor de global workers en partnergemeenten:**

- Het stimuleren van het bezoeken van onze global workers door onze gemeenteleden (mogelijk medegefinancierd vanuit budget van het taakveld)
- Het stimuleren van het bezoeken van onze partnergemeenten door onze gemeenteleden (mogelijk medegefinancierd vanuit budget van het taakveld)
- Organisatie van een jongerenreis (in 2023) naar Van
- Begeleiden van nieuwe missie van Corné & Erika van Iperen
- Afronding kandidaatschap global workers Marc & Nathalie Ketelaar en voorbereiding van uitzending

*Rob Boersma, taakveldleider*

## **10. TAAKVELD PASTORAAT**

Het pastoraat is het kloppend hart van de gemeente, als onderdeel van het lichaam van Christus. Het is de Liefde van God die vanuit dat hart door de aderen stroomt en alle delen van het Lichaam voedt. Zodat het lichaam niet zijn samenhang verliest, maar alle delen elkaar met dezelfde zorg omringen. (1 Kor 12:25)

Onze zorg is gebaseerd op de overtuiging dat elk gemeentelid (d.w.z. leden, vrienden, kinderen en vaste bezoekers) meetelt en ondersteuning mag ontvangen waar het nodig is. Veiligheid, vertrouwelijkheid en integriteit zijn daarbij onontbeerlijke ingrediënten.

### **Het huwelijk**

Het gezin is de hoeksteen van de samenleving. Tevens komt deze instelling van God steeds meer onder druk te staan. Spanning en stress lopen op en hebben en zorgen helaas vaak te veel voor beschadigingen. Daarbij constateren we dat er vaak te laat aan de bel wordt getrokken, in een stadium waarin al veel stuk is gemaakt. Een speerpunt voor het komend seizoen is de meer preventieve aandacht voor deze instelling van God en meer vinger aan de pols houden bij de gezonde relaties, want ook daar zijn zo nu en dan hobbels. Dat doen we via:

- **De Pre-Marriage course.** Een cursus ter voorbereiding op het huwelijk, met thema's als communicatie, toewijding, conflicthantering, liefde levendig houden, gedeelde doelen en waarden.
- **Huwelijksvoorbereidende gesprekken.** Deze zijn sinds kort van start gegaan, naast de gesprekken met de voorganger.
- **Verschillende huwelijks cursussen** en kringen, zoals A Day Together. Een dag waarin stellen zich kunnen verdiepen in hun relatie.
- **De huwelijksjubilea** van 5, 10, 15, 20 en 25 jaar willen wij graag bezoeken, indien de echtparen dat op prijs stellen, en van die gelegenheid gebruik maken voor een APK-huwelijksgesprek. In een veilige en ontspannen setting bij het echtpaar thuis.
- **Aandacht voor nazorg** die uit bovenstaande activiteiten voortkomen.
- Naast deze initiatieven zijn er uiteraard altijd gesprekken mogelijk op verzoek.

### **Het pastorale team**

Het pastorale team valt te verdelen onder een formeel/zichtbaar bezoektteam en mensen die op casus beschikbaar en inzetbaar zijn. Echtparen met een huwelijksjubileum (elke vijf jaar) worden door een tweetal echtparen bezocht. Het is een doorlopend proces om weer nieuwe mensen te benaderen. Zo zijn er bijv. meerdere echtparen beschikbaar voor aansluitingsgesprekken. Er lopen lijntjes met de diaconie, ouderenpastoraat en het gebedsteam.

### **Verbinding**

Aandachtspunt voor komend jaar is om als pastoraal team wat vaker bij elkaar te komen voor intervisie en afstemming. Er is een sparringpartner beschikbaar die mij hierin gaat ondersteunen.

*Kitty Bisschop, kerkelijk werker*

## **11. TAAKVELD SENIOREN**

Dit taakveld biedt pastorale zorg, aandacht en begeleiding aan de 70-plussers die onze gemeente rijk is. Voor het nieuwe seizoen is het onze wens door te gaan met wat we de afgelopen seizoenen hebben gedaan, te weten:

- senioren te zien zoals Jezus hen ziet, naar hun verhaal te luisteren, te helpen, te stimuleren en/of te corrigeren (attenderen op wat Gods woord aanreikt)
- hen bij te staan in ziekte, verdriet en rouwverwerking
- de onderlinge band te verstevigen
- het zichtbaar maken van de senioren in de gemeente, zodat er meer gebruik gemaakt gaat worden van de (geloofs)ervaring van senioren
- senioren zelf te stimuleren hun geloofservaring te delen en zich dienstbaar in te zetten

In de persoonlijke contacten en bijeenkomsten met onze senioren is het ons verlangen dat wij de Here God, de enige en eeuwige God, onze Vader, centraal stellen. We willen ervoor zorgen dat de senioren gehoord worden en we willen bouwen aan relaties met elkaar en andere taakvelden. Verbinden, ontmoeten en samenwerken.

Zo hopen wij een voorbeeld te zijn voor anderen in betrokkenheid op elkaar en het naar elkaar omzien; te delen in vreugde en verdriet.

*Sonja Oldeman, taakveldleider*

## **12. TAAKVELD VIERINGEN**

Taakveld vieringen geeft sturing en invulling aan de zondagse samenkomsten. Het spreekrooster en de invulling van de bijzondere diensten (denk aan de startdienst, vespers in de Stille week, Hemelvaartsdienst etc.) wordt door Vieringen verzorgd. In deze taakgroep wordt tevens geëvalueerd en nagedacht over alles wat met de samenkomsten te maken heeft. Er is door de coronacrisis veel veranderd in onze diensten in de afgelopen tijd. We mogen dankbaar zijn met de mogelijkheid van onlinediensten en de investering in technische middelen die we hebben kunnen doen maar we zijn vooral ook dankbaar dat we weer fysiek samenkomen. Het jaarthema voor het komende seizoen is 'Kracht'. Hieraan zullen we in de diensten ook ruim aandacht besteden aan de hand van de centrale Bijbeltekst uit de brief van Paulus aan de Efeziërs hoofdstuk 3 vers 16 en 17 en vers 20. Ook zijn we aan het nadenken hoe we onze diensten een meer gezamenlijke 'look' en 'feel' kunnen geven, dus dat de diensten een meer vergelijkbare opbouw en vorm gaan krijgen. Hierin willen we ook bekijken

hoe we nadrukkelijker de rol van moderne techniek waaronder video kunnen gebruiken. Dit idee wordt op dit moment doordacht en is dus nog niet concreet.

### **Jezus maakt het verschil**

Vanuit taakveld vieringen proberen we in onze samenkomsten een “gezinscultuur” en verbinding te creëren: We streven naar diensten waarin we ondanks (of juist dankzij!) verschillen in leeftijd, karakter en geloofsbeleving, ervaren dat we samen huisgezin van God zijn. Samen aanbidden we God en moedigen we elkaar aan om Jezus te volgen.

*Martijn Rooseboom, taakveldleider*